

Månadsbrev från Måndagsgruppen VIII/MM

Medlem avflyttad

En betydande förändring inträdde i Måndagsgruppens liv i början av augusti därigenom att medlemmen Kegel lämnade Göteborg för studier i Jönköping. Vid det första mötet, som med rätta befarades vara det sista på länge att hållas *à trois*, var man alltså tvungen att utarbeta en modell för det fortsatta arbetet, vilken på en gång måste kunna ge de kvarvarande två full handlingsfrihet och garantera flyttfågeln's möjlighet att påverka beslut. Problemet löstes genom att man kom överens om att mötesprotokollen skall vara Kegel tillhanda inom en vecka från mötet och att denne i sin tur inom två veckor kan inlägga veto mot beslut. Den tertierade gruppen har alltså full besluts- och handlingsfrihet, men protokollen kan först efter två veckor anses äga full giltighet.

Augustis möten:

7/8 Köket, Konsum, Avenyn

21/8 Junggrens Café

28/8 Villa Belparc

Måndagsgruppen ute på nätet

Vid mötet på Junggrens Café den 21 förklarades gruppens hemsida officiellt öppnad och en ny era av tillgänglighet och offentligt liv i gruppens historia var definitivt inledd. Några dagar senare utarbetades ett informationsmail som spreds till gruppens olika kontakter. Huvudinnehållet på hemsidan utgörs av mötesprotokoll, presenterade i form av av-fotograferingar av de två måndagsböckerna.

<http://come.to/montagsgruppe>

Romresa

På Junggrens väcktes också förslag om en romresa under hösten. Vid det följande mötet hade idén mognat till ett bestämt ställningstagande: romresan är en absolut nödvändighet. Den som studerat Måndagsgruppens protokoll för den 15/4 1996 vet vilken inspiration ett möte hållet i Rom är för gruppen, som denna gång räknar med att få sina inre akvedukter genomspolade med poesi.

”Unsere innere Akvedukte werden von Poesie durchgespült.”

Måndagsrätten

Måndagsrätten är i första hand ett forum för enskilda medlemmar att pröva felaktigheter i styrelsens eller befattningshavande medlemmars agerande. Detta framlades vid mötet i Konsum, där det också beslutades att det åligger medlemmen Melkersson att utarbeta den första fasen i det nya organets verksamhet.

Måndagsmyntet - en gång i livet

Vid samma tillfälle togs Måndagsmyntet upp till förnyad diskussion. Skulle i första hand en person, eller i första hand ett verk hedras med utmärkelsen? Mötet enades om att myntet skall delas ut till en levande person som med såväl sitt liv som sitt verk förtjänat det. Det föreföll naturligt att göra Måndagsmyntet till en engångsutmärkelse, som inte styrs av någon särskild kvot eller regelbunden utdelning. Inga konkreta planer eller undersökningar har ännu gjorts i ärendet.

Ihållande tematorka

Inga tematiska möten hölls under augusti månad, vilket alltså snarast är en nedgång i teman, detta trots årsmötets uppmaningar. Dock framkastades några vaga förslag på Villa Belparc den 28. Man tänkte sig bland annat gå på museum, besöka medlemmen vid Vätterns strand eller arrangera en oktobierfestival i september.

Gruppen mål för brottslig verksamhet?

Den svåra frågan var mötet tvungen att söka besvara på Junggrens Café, eftersom en medlem under sin semester på Gotland blivit bestulen, bland annat på den reservoarpenna varmed stora delar av måndagsböckerna skrivits. Brottet begicks dessutom på en måndag och var alltså utan tvivel ett måndagsdåd.