

Månadsbrev från Måndagsgruppen IX/MM

Tematiskt krafttag i mötestätt september

Ingen septembermåndag blev detta år utan möte. Särskilt glädjande var att den numera på annan ort boende medlemmen vid ett tillfälle kunde närvara vid ett möte. Detta möte, den 25/9, var också ett äkta temamöte, varom nedan finns mer att läsa. Vidare framlades vid mötet den 18/9 diverse förslag på kommande teman. Mest konkreta var förslagen om ett vitryskt tema samt ett litterärt Gösta Oswald-tema.

Septembers möten:

- 4/9 Volrat Thamsg.*
- 11/9 Botaniska trädgården*
- 18/9 Rest. Kraków*
- 25/9 Föreningsgatan*

Oktoberfestival

Den 25/9 hölls alltså ett tematiskt möte hemma hos en av medlemmarna, och flera inbjudna gäster ur gruppens bekantskapskrets närvarade. Syftet med mötet var att deltagarna skulle fördjupa sin förståelse för omständigheterna vid en tysk ölfest. Gruppen anordnade en Oktoberfestival, något en enskild medlem tidigare arrangerat i sitt hem med lyckat resultat, men som aldrig tidigare skett i gruppens regi. Trots ett utpräglat vätsketema spelade en större mängd tyska korvar en framträdande roll under kvällen. Som en uppmuntran till de gäster som på olika sätt visade ett särskilt engagemang i de många korvarna kröntes mot festens slut en korvkung och en korvdrottning, Marcus Dimbodius och Sofia Källqvist. Ett viktigt inslag var också den skiva med relevant bayersk musik som Stadsbiblioteket bidragit med. Kvällen förevigades också med foton, som nu finns att beskåda på Måndagsgruppens hemsida:

<http://come.to/montagsgruppe>

<p>"Ich bin so glücklich." die königin der Würste</p>
--

Årsskriften

Under september har Måndagsgruppen fått och tagit ställning till flera bidrag till den kommande årsskriften, samt arbetat på att finna fler bidragslämnare. Man har också diskuterat olika tänkbara teman för skriften. Till exempel uppkom en idé om att ha får som tema. Vid mötet på restaurang Kraków beslutade man dock att snarare låta ett eventuellt tema utkristallisera sig ur de befintliga bidragen än att styra bidragens innehåll med ett på förhand givet tema. På Volrat Thamsgatan hade man redan

bestämt att både ha med bidrag som på olika sätt anknyter till temat och bidrag i fria ämnen.

Romresa

Måndagsgruppen ämnar, som tidigare nämnts, under hösten bege sig till Rom. Vid alla otematiska möten har frågan dryftats och man har fattat beslut om att göra efterforskningar om prisläget. På grund av jubelåret har det dock visat sig svårt att finna boende till rimligt pris, men gruppen har intagit en total flexibilitet i frågan och arbetar på flera olika förslag.

Musik

Vid flera tillfällen under den gångna månaden har gruppen berört olika möjligheter till aktiviteter på området musik. I Botaniska trädgården diskuterades ett möjligt framträdande under kulturnatten. flera medlemmar har orglar i källaren, och en idé är att använda någon av dessa till en utomhuskonsert. Man har också talat om att ha ett musikaliskt tema vid något kommande möte, kanske med en enskild tonsättare i fokus. Under september har likaså de första delarna av Måndagsoperan börjat färdigställas. Ingen musik har ännu skrivits, men operan kommer att bli en berättelse i ord och ton om sommarens årsmöte.